



BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

**ZÉNAÏDE-ANNA DE MULDER**

Weduwe van  
**Mijnheer EMIEL GHYS**

Ik ben de verrijzenis en het leven; die in mij geloof  
al is hij ook gestorven, zal leven. Joan. XI. 25.



Zij werd geboren te Steenhuize-Wijnhuize, den 12  
Oogst 1867, godvruchtig overleden te Oudenaarde  
den 11 Januari 1940.

Versterkt door de H. H. Sacramenten.

---

Hoe wijs is hij die het uur zijner dood voor oogen  
heeft en altijd bereid is voor dat oogenblik; want  
de gezondheid is broos, het leven maar een droom,  
alles is ijdelheid behalve God te dienen en zijn ziel  
zalig te maken. Nav. Chr.

O Jesus, ik aanbid uw laatste zucht, ontvang den  
mijne als ik deze wereld zal verlaten.

In de beproevingen en in de ziekte die God haar  
overzond, bleef zij standvastig, en betrouwde op God;  
want allen die op U betrouwen, o Heer, zullen zich  
verheugen en eeuwiglijk zich verblijden.

De dood van den rechtvaardige is het einde van  
den nacht en het begin van den dag, de overgang  
van het ballingschap naar het vaderland, naar het  
rijk van eeuwiggen vrede.

Duurbare kinderen en bloedverwanten, de Heer  
roept mij terug, mijn aardsche leven is ten einde,  
ik beveel mij in uw gebeden, en gij voornamelijk  
mijn broeder en mijn neven, blijft mij indachtig aan  
het altaar des Heeren.

*Heer Jesus, geef haar ziel de eeuwige rust.*

300 d. afl.

*Zoete Harten van Jesus en Maria, weest mijn  
toevlucht. (300 d. afl.)*

R.

I.

P.