

Zij stierf kalm en gerust, omdat zij wel geleefd had.

† BID VOOR DE ZIEL †

van

LEONTINE DE NEER,

echtgenoot van

Francies GOEMAN

geboren te Ressenegem den 10 Januari 1864 en godvruchtig overleden te St-Lievens-Essche, den 19 Juni 1920, voorzien van de Heilige Sacramenten der Stervenden.



De inzichten der Goddelijke Voorzienigheid zijn verborgen voor 's menschen oogen, daarom moeten wij in alle voorvallen, zelfs de pijnlijkste; zeggen: «wat God doet, is wel gedaan; zijn Wijsheid zijne Goedheid, zijn Almacht zijn eeuwig, zonder palen.»

De duurzame overledene was eene door christelijke vrouw; van kindsbeen af in de vrees des Heeren opgevoed, is zij nooit afgeweken van den weg der rechtveerdigheid. Zij was eene onberispelijke echtgenoot en eene teerhartige moeder; zij stierf als eene vurige christene.

Bemide *Echtgenoot*, lieve *Kinderen*, gaarne had ik nog jaren en jaren voor u gewekt en gezorgd, doch de Heer heeft er anders over geoordeeld. Onderwerpen wij ons aan zijnen H. Wil. Hij weet best wat er dient tot onze zaligheid. Weest niet ontroostbaar gelijk menschen, die geen geloof hebben. Ik verlaat een droeve en booze wereld voor het rijk van eeuwigen vrede. Daar zullen wij malkander wederzien en ons eeuwig verblijden.

Bemide *Kinderen*, eert uwen vader, luistert naar zijne woorden: weest op uwe hoede voor de verleiding der wereld, en leeft altijd als goede christenen. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7 j. en 7 quadr. afl

Uitg. Eug. COLAES, St.-Liev.-Essche.