

O Heer, ik heb den weg der waarheid verkozen en ben uwe geboden indachtig geweest; wees mij genadig volgens uwe groote barmhertigheid.
(Ps X L)



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER MIJNHEER ALFONS DE NIE

echtgenoot van Mevrouw

MARIE VANDERDONCK

Leeraar aan de hogere technische brouwerijschool
Sint-Lievens te Gent.

*Geboren te Sint-Lievens-Essche, den 17 Februari 1894 en
aldaar godvruchtig overleden den 18 Augustus 1936
Versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.*

Hij was Lid van den Bond van het H. Hart.

Eenvoudig en oprecht plichtbesef, goedheid en edelmoe- digheid hebben steeds zijn gansche leven gekenmerkt.

Zijn dood slaat een diepe wonde in ons hart want hij was een trouwe echtgenoot, een gewaardeerde meester en allerbeste vriend

Zonder uiterlijk vertoon en zonder menschelijk opzicht volbracht de dierbare overledene al zijne kristelijke plichten; Wat hij op aarde geloofde aanschouwt hij nu in vollen luister.

Rijk begaafd naar den geest had hij zich opgewerkt tot een bekwaam en voorbeeldige leermeester: onbaatzuchtig en met volle toewijding stelde hij zijne kennissen ten dienste zijner leerlingen en vrienden' Helaas hij bezweek in den bloei der jaren toen men van zijne bekwaamheid nog veel vruchten mocht verwachten. De wil des Heeren is geschied.

Mijn teergeliefde *echtgenote*, engel van mijn leven, dank voor uwe voorbeelden, dank voor uw trouwe waakzaam- heid en onophoudende zorgen. De dood zal onze getrouw- heid niet vermogen te breken.

Mijn brave *Moeder*, heb dank voor uw kristelijke op- voeding; mijn welbemide familieleden, mijn talrijke vrien- den, mijn vroegtijdig heengaan weze de schoonste en vruchtbaarste les die ik geven kon; weigert mij de hulp niet uwer gebeden. Vaart well!

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U. 300 d. fl.
H. Hart van Jesus, red mij (woorden van den overledenen)

Eugeen Colaes Watté Sint-Lievens-Essche