

De wet der waarheid was in zijnen mond en geene ongerechtigheid wierd op zijne lippen gevonden; in vrede en rechtvaardigheid heeft hij gewandeld en velen heeft hij van de ongerechtigheid verwijderd.

Par. XXIV.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

ADRIAAN DE NORRE,

Weduwnaar van Mevrouw Amelie De Norre,
vereerd met het Burgerlijk Kruis van 1 Klas,
geboren te Deftinge den 4 Maart 1846,
en er godvruchtig overleden den 5 April 1933.
gesterkt door de genamiddelen der H. Kerk.

Mijne Lieve Kinderen, ik sla, zoals de Schriftuur zegt, den weg onzer vaderen in. Reeds heeft de Heer mij uitgenoodigd en ik verlang naar den hemel te gaan. Doch u, de welbeminden mijns harten, u vermaan ik, dat mijne moeite, die ik gedaan heb om u ieverig te maken in den dienst van God, niet verijdeld worde. H. A.

Hij was rechtvaardig en volmaakt in het midden der menschen; hij leefde voor God. Gen.

Gelukkig de mensch die zijne hoop op God gesteld heeft en zijne oogen niet geslaan heeft op dwaze en bedriegelijke voorwerpen. Ps. XXXIX, 5.

Lieve Kinderen, ik dank u voor uwe teedere zorgen waarmee gij mijnen ouden dag hebt omringd; dat God er u voor zegene en loone! Ik wacht u in de eeuwige verblijfplaats. Voedt uwe kinderen op in de vreeze Gods. Mochten wij elkaar terugzien in 't eeuwig leven.

Beste Vader, denk alle dagen aan ons, vraag Gods besten zegen over allen.

O. L. Vrouw, ontvang de ziel van uwen getrouwen dienaar, beveel hem aan uwen goddelijken Zoon en troost ons.

Drukk. Mollaert, Vredestraat, 40, Geeraardsbergen