



ZALIGE GEDACHTENIS VAN  
**ARTHUR DE PESSEMIER,**

Echtgenoot van

**LEONIE LABIE,**

geboren te Nederboulaere, den 8 Juli 1872,  
en overleden te Geeraardsbergen,  
den 13 September 1918,  
versterkt door de HH. Sakramenten.

Heer, uw wil geschiede op de aarde als in den  
hemel.

Math. 6.



Vele droeve dagen en nachten heb ik geteld, eene onverbiddelijke ziekte sleepte mij al te vroegtijdig uit het midden van mijn talrijk huisgezin... Doch het langste leven is als een droom, en ik dank God die mij de gelegenheid schonk mij wel tot de dood voor te bereiden.

Het was een brave en voorbeeldige huisvader, een gouden hart, altijd ten dienste van iedereen; te midden van al zijn ellenden ontsnapte hem geen enkele klacht en was voor allen een voorbeeld van geduld en overgiving aan den wil des Heeren.

Mijne welbeminde echtgenote, ik dank u voor al de liefde en zorg die gij mij betoondet vooral binst mijne langdurige ziekte; en gij, mijne talrijke kinderen, bidt veel voor uwen vader, blijft altijd den goeden God en uwe moeder getrouw, en gij vooral mijn zoon, die van mijn sterfbed verwijderd waart, denk dikwijls aan deze die met u tot op zijn laatsten oogenblik bekommerd was. En gij allen, duurzame bloedverwanten en vrienden, vaart wel, bidt voor mij... tot in den hemel!

Mijn Jezus, barmhertigheid.

300 d. afl.