

Dewijl hij in korten tijd tot de volmaaktheid geraakte, zoo heeft hij langen tijd geleden.

Wijsh. 4.13.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Jacques DE PESSEMIER

zoon van wijlen Mijnheer Arthur DE PESSEMIER
en Mevrouw Leonie LABIE

geboren te Geeraardsbergen den 25 December 1912,
en aldaar godvruchtig overleden den 20 Mei 1931.
Voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Een glans van verrukkende reinheid omschitterde zijn gelaat, en getuigde van de onschuld zijns levens. God had hem daarenboven verrijkt met zijne kostelijkste gaven, vruchten voortgebracht door de genade en door eigene medewerking; hij had een vaste overtuiging, een minzame godsvrucht, een zachte en kalme inborst, eene voortreffelijke handelwijze, was edelmoedig van hart, overwinnaar van het menschelijk opzicht en met liefde voor de Kerk en met zielenijver bezielde.

(Kard. de Cheverus.)

Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn lichaam; maar ik heb ze met vreugde des herten verdragen uit liefde tot U.

(Mach. 6.30)

Duurbare moeder, broers en zusters, vaartwel. Weent niet over mij; Ik ben content van te sterven; bidt voor mij, ik zal voor u bidden & welhaast zal ik u voor altijd wederzien bij God, waar droefheid in genoegen en tranen in vreugde veranderen.

(Fenelon).

H. Hert van Jezus, ons toekome uw rijk.

300 d. afl.

Maria, onze hoop, ontferm u onzer. 300 d. afl.

Dr. G. Bruylant, Adamstraat, Geeraardsbergen.

