

Geloofd zij Jezus-Christus, Amen.
(100 dag. afl.)



BID VOOR DE ZIEL

van zaliger Eerw. Heer

ADHÉMAR DE PESSEROEY,

geboren te Wachtebeke, den 18 Oktober 1866,
opvolgentlijk professor te Ledeberg ;
Onderpastoor te Schoonaerde ;
Pastoor te St Martens-Lierde ;
Rustend Priester te Belcele ;
godvruchtig overleden den 22 April 1931, versterkt
door de HH. Sakramenten.



Weest uwe leidsmannen, die u het woord Gods verkondigd hebben, indachtig ; en het einde van hun leven aanschouwende, volgt hun geloof na.

Hij muntte uit in voorzichtigheid, godvruchtigheid en priesterlijken iever : begaafd met een vreedzaam en vroolijk karakter diende hij tot voorbeeld en opwekking van allen die hem naderden.

Groote smarten heeft hij geleden, en droevige nachten doorgebracht, doch te midden van zijn lijdens, was hij indachtig dat de beste bereiding tot de dood bestaat, in eene volkomene onderwerping aan den wil des Heeren. (H. Vinc. à Paulo).

Mijne beminde parochianen van St Martens-Lierde, de wil des Heeren is geschied, leeft getrouwelijk de wet Gods na, blijft indachtig de onderwijzingen die ik u gaf, volhardt in het geloof, en bidt somtijds voor hem die zoo lange jaren met uw zielezorg belast is geweest. Ik blijf u gedenken bij den Heer.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(7 jaar en 7 maal 40 d. afl.)

Akte van Geloof, Hoop en Liefde.
(7 jaar en 7 maal 40 d. afl.)