

Zalig de dooden, die in den Heer sterven,  
want de loon hunner werken volgt hen op.

Ap. XIII. 14.



**BIDT VOOR DE ZIELERUST VAN ZALIGER  
MIJNHEER**

**JOSEPH DEPRETER**

Echtgenoot van Mevrouw

**Irma VANHOVE,**

geboren te Sint-Pieters-Kapelle den 7 No-  
vember 1879 en aldaar godvruchtig over-  
leden den 14 Januari 1941, voorzien  
van de laatste HH. Sakramenten.

God heeft mij beproefd gelijk het goud  
dat door het vuur gaat ; ik heb groote pijnen  
geleden in mijn lichaam, maar ik heb ze met  
vreugde des herten verdragen, uit liefde tot  
God. 2 Mach. VI. 30.

Die deugdzame man was eenvoudig en  
rechtschapen. Ware en oprechte christen,  
bleef hij standvastig en onwankelbaar in het  
geloof en niets ter wereld was bekwaam om  
hem van zijn godsdienst te doen afwijken.

Wie zou onze tranen kunnen veroordeelen ?  
Zij vloeien immers voor dien goeden Vader  
dien wij zoo vroegtijdig verloren hebben. Wij  
alleen zijn te beklagen... De blijdschap is van  
ons hert vergaan, de kroon is van ons hoofd  
gefallen, ons Vader is niet meer.

Teerbeminde Echtgenoot, geliefde Kinderen  
treurt niet om mijn heengaan. Het leven op  
de wereld is kort en weldra zien wij elkander  
weder om eeuwig vereenigd te zijn Hierboven.

Beste Broeders, Zusters en Familieleden,  
wij zullen elkander wederzien hierboven in  
het genot van het eeuwig geluk der zaligen.

**Mijn Jezus barmhertigheid ! (800 dagen afl.)**

**Druk. F. PIETERS, St-Pieters-Kapelle.**