

Om martelares te zijn is er noch vuur noch zwaard
nodig.



† BID VOOR DE ZIEL †

van Zaliger Mevrouw

Elise Marguerite DE RIDDER

echtgenote van Mijnheer

Jozef-Victor-Emmanuel LEPEZ

Lid van de Broederschap van de H. Antonius

geboren te Elst, de 5 november 1894 en godvruchtig
overleden te Schepdaal, de 21 juli 1960.
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Daar zij God behaagde, moest zij beproefd worden. In waarheid mocht zij zeggen: Heer, ik heb langdurig geleden; maar ik heb dit met vreugde des harten verdragen voor U, overtuigd zijnde dat wij, na met Christus te hebben geleden, ook met Hem zullen verheerlijkt worden

Met ontsteltenis en weemoed betreuren wij een dierbaar wezen dat uit ons midden werd ontnomen.

Zij was ons zo geliefd; haar aanwezigheid was zo goed en haar hulp steeds zo weldoende.

Beminde echtgenoot en kinderen, dank voor uwe goede zorgen en gij beste familieleden, vaartwel en bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen in U.
300 d. afl.

R . I P .

Lijkdienst en Begrafenis: maandag 25 juli '60 te 10 u.

De familiën DE RIDDER, LEPEZ en VANDER
LINDEN, danken U.

Drukk. Van Lint, Schepdaal — Ond. v. begr. J. Arijs