

Geene dood mag voor kwaad gehouden worden, die  
een goed leven vooraf gaat. H. Aug.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

**Robert - Jozef DE RIDDER**

echtgenoot van Mevrouw

**EMMA VAN DEN BERGHE**

geboren te Velsicque, den 2 Mei 1902 en godvruchtig  
overleden te Morlanwelz, den 22 November 1930  
versterkt door de HH, Sacramenten der Stervenden.

.....  
Hij was een voorbeeldige huisvader die niets beoogde  
dan de vreugde en 't geluk van zijne duurzame echt-  
genootte en kind.

Door zijn zacht en edelmoedig karakter was hij de  
vriend van iedereen.

Waakt, want gij weet niet op welke uur uw Heer  
zal komen; zijt derhalve bereid want de Zoon des  
mensen zal komen in de uur welke gij niet weet,

Matth.

Tot U, Heer, heb ik mijn hart verheven. mijn God  
op U heb ik mijn betrouwen gesteld; laat niet toe, o  
Heer, dat ik in beschaming valle.

Lieve Echtgenootte, ik hoopte nog lange jaren met u  
in ware en trouwe vriendschap ons lief en leed te deelen  
en samen te werken voor 't geestelijk en tijdelijk wel-  
zijn van ons duurzaam kind: Gods wil is geschied... ik  
weet dat gij mijn aangezicht niet meer zult zien, en nu  
beveel ik u en ons kind aan God en zijne genade.

In mij, verliest gij uwen troost en uwen steun; maar  
Gods Voorzienigheid waakt over ons gezin. Stel er u  
betrouwen op en gij zult in al uwe moeilijkheden gehol-  
pen worden.

Duurbare Ouders, Bloedverwanten en Vrienden ver-  
geet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. a.

Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d. afl

H. Jozef, bid voor hem.

R. I. P.

.....  
Druk., De Keyser & Schautteet — Sottegem

