

Ik heb den goeden sttjgd gestreden,
Ik heb mijn loopbaan hier volbracht.....
'K weet dat in 't Rijk der zaligheden
De kroon des levens mij nu wacht.

† **ZALIG AANDENKEN van**
MIJNHEER

ALFONS DE RODDER

Oud - Gemeenteraadslid,
echtgenoot van

Vrouwe MARIE PAEME

geboren te St-Cornelis-Hoorebeke den 17 Juli 1860
en er godvruchtig overleden
den 10 Februari 1924

versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden

Kristen van één stuk, onwankelbaar in zijn geloof en ongeveinsd in zijne godsvrucht, heeft hij ten alle tijde zonder schaamte den Heer gediend en beleden. Beschaamd zal hij dan ook niet staan ten oordeele, naar het woord van Jesus : « Wie mij zal beleden hebben vóór de menschen, dien ook zal ik belijden vóór mijnen hemelschen vader
H. Mat.

Zijn langdurig en smartelijk lijdensbed was voor hem het altaar, waarop hij aan God, met volle onderwerping, het offer bracht van zijn leven. Zijn heengaan was troostvol voor de zijnen en stichtend voor al wie hem naderde.

Duurbare Echtgenoot en kinderen, dank voor uwe liefderijke zorgen binst mijn zoo lange ziekte van uit den hemel blijf ik U beminnen, zooals ik U altijd op aarde bemind heb. Laat Gij mij dan ook in uw harten voortleven, door voor mijn zielerust dikwijls ter H. Communie te naderen en de H. Mis bij te wonen.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

300 d. afl.

