

Ik geloof de verrijzenis des vleesch en het eeuwig  
leven. Symbolum.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

**Camiel De Roeck**

echtgenoot van Mevrouw

**Marie-Sidonie ROKEGEM,**

geboren te Steenhuize-Wijnhuize den 9 November  
1865, en godvruchtig overleden te Sint Martens-  
Lierde den 20 December 1940. Versterkt door de  
H. H. Sacramenten der stervenden.

Hij was een goede echtgenoot en vader, was  
voorzichtig in zijnen handel, sterk verkleefd aan  
den godsdienst, vervulde op tijd zijne plichten je-  
gens God; leerde God vreezen, de zonde vluchten,  
God wil beminnen en er na te leven. H. Canisius.

De dood der rechtvaardigen, weerklang van hun  
leven stelt een einde aan hun aardsche leven en is  
de voltrekking van hunne zegepraal. H. Bern.

Open hem, o Heer, de deur des hemels en maak  
dat hij zich verheuge met uwe heiligen in de eeuwi-  
ge glorie. Off. D.

Beminde echtgenoot, lieve kinderen en kleinkin-  
deren, vader verlaat u. Hij vertrekt uit deze wereld  
waar hij zooveel heeft geleden, gewerkt en voor u  
gezorgd. Vergeet hem niet in uwe gebeden. Ik heb  
u allen zoo teederlijk bemind! Blijft onder elkan-  
der vereenigd, dient God getrouwelijk en leeft zoo  
dat gij ook nooit den dood hoeft te vreezen, wan-  
neer zij u ook overkome. Vaartwel, welhaast zien  
wij elkander weder.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.  
300 d. a.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne zaligheid.  
300 d. a.

Druk. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.