

Het is eene zalige gedachtenis voor de overledene te bidden opdat zij van hunne zonden ontslagen worden.

H. Mach. XII 46.

† BID VOOR DE ZIEL †

VAN MEVROUW

MARIA DE ROOVER

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

ARSEEN HAUMONT

geboren te Godveerdegem den 17 Juli 1901 en te
Thuin overleden den 28 Augustus 1937
versterkt door de H.H. Sacramenten tier Stervenden
Lid van den Wekelijkschen Kruiswég.

Daar zij van hare kinderjaren af altijd den Heer gevreesd had en zijne geboden onderhouden, bleef zij onderworpen aan den goddelijken wil.

Mach. VI.

Zij zag dan het einde van dit vergankelijk leven naderen zonder vrees overtuigd zijnde dat men niet kwalijk kan sterven na wel geleefd te hebben.

O God wat is de beproeving die Gij ons oplegt hard, maar wij onderwerpen ons, wetende dat Gij onze Vader zijt ! ook zult Gij ons moed en ware christelijke onderwerping geven !

Hoe groot en overvloedig o Heer is de zoetheid die Gij verschaft aan degenen die U vreezen ! Gij zult hen opnemen in uw heiligdom.

Ps XXX. 20.

Duurbare echtgenoot ik sterf, maar mijne liefde voor u sterft niet. Wat waren wij gelukkig te samen, ons op malkander steunende door eene ware christelijke liefde ! Wees moedig onze scheiding is maar van korten duur. Beminnen wij malkander voort met voor malkander te bidden !... tot weerziens in den Hemel.

Duurbare ouders... broeders... zusters... familieleden weest niet ontroostbaar gelijk deze die geene hoop op hiernamaals hebben... eens zullen wij malkander weerzien... bidt voor mij...

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.

Drukk. J. Vermeire-Vincke, Statiestr. 36, Sottegem.

