



GODVRUCHTIG AANDENKEN

VAN MIJNHEER

ALFONS DE RUYVER.

GELEIDER VAN 2^e KLAS BIJ DEN TREIN

VAN DE 5^e LEGERAFDEELING,

3^e COMPAGNIE, GENIEPARK,

Zoon van Xaveer & Rosalie DE BORRE

*geboren te Sarlardinghe, den 7 September 1896,
overleden in het hospitaal te Hoogstaede den
4 October 1916 en aldaar begraven.*

Het Vaderland in nood vroeg hulp aan zijne telgen
En dapper als weleer zoo strede onze Belgen.



Wie gevoelt niet dat de vaderlandsliefde iets heilig is ; dat er geen volmaakt christen gevonden wordt die niet tevens een volmaakt vaderlandslievende is.

Kard. Mercier.

Het hoogste bewijs van liefde is, zegt de Heer, ons leven te geven voor degenen die wij beminnen.

De soldaat die sterft om zijne broeders te redden, hun huiselijken Haard en de Altaren van het Vaderland te beschermen, beoefent dien onvergelyken vorm van naastenliefde en de dood met christene gevoelens aanveerd, verzekert hem de zaligheid zijner ziel.

Kard. Mercier.

Ik acht de overledenen gelukkiger dan dezen die nog in leven zijn.

Eccles. 4. 2.

Lieve Ouders, Broeders, Bloedverwanten en Vrienden tot wederziens in den Hemel. Weent niet over mij ; want mijn lot is benijdens weerdig. De heldendood is een eerekruis voor de familie ; zij is voor mij het onderpand van een glorieijken zegenpraal bij God.

H. Hert van Jezus, bescherm België.

300 dagen afl.

Barmhertige Jezus, geef den koenen strijder de eeuwig rust.

300 dagen afl.

R. I. P.