

Vandage nog zult gij met Mij zijn in het Paradijs.
Luc. 23, 43

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

EMIEL DE SCHRYVER

echtgenoot van Mevrouw

Maria Van Den Dooren

geboren te St Martens-Lierde den 8 Juli 1883 en er
overleden den 10 Januari 1935, gesterkt door de
troostmiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk.
Hij was lid van den Bond van 't H. Hart.

Zalig de dienaar dien de Heer bereid zal vinden
wanneer Hij hem rekening zal komen vragen.

Deze was een oprechte christen, die de kerk van
Christus beminde, het katholiek Geloof boven alles
hoogschatte en in hetzelfde onwankelbaar volhard-
de tot aan de dood.

Eenvoudig van zeden, voorzichtig in zijne woor-
den, bedacht in zijne ondernemingen, heeft hij
gansch zijn levensloop in eer en deugd, in de open-
bare achting en in de teederste vriendschap zijner
naastbestaanden doorgebracht.

Hij was een brave echtgenoot en goede vader
waardig in het geheugen der goeden te leven, en die
zijne kinderen in de vrees des Heeren opvoedde en
de schoonste voorbeelden van deugd achterlaat.

Vurig lid van den bond van 't H. Hart was hij
waarlijk een toonbeeld voor al zijne medemenschen.

Beminde echtgenoot en dierbare kinderen, te
vroeg helaas werd ik aan uwe liefde en genegenheid
ontruikt... maar Gods wil geschiede. Onderwerpt u
aan zijn H. Wil. Vergeet mij niet in uwe gebeden en
gedenkt altijd de lessen en voorbeelden die ik met
Gods hulp u trachtte te geven.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. aflat.)

Druk. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. - B. 22792.