

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen. 100 d. a.

Maria heeft het beste deel verkoren dat haar niet zal ontnomen worden.

†

ZALIGE GEDACHTENIS

van de

Eerwaarde Zuster **M A R I E**

(Juffr. **Ida DE SMECHT**)

geboren te Bever, den 21 April 1871
in het klooster getreden der Grauwzusters-Penitenten
te Velzeke, den 16 Maart 1894
Gekleed den 15 Mei 1894
Geprofest den 17 Juni 1895
en er zacht in den Heer ontslapen den 9 September 1940
Versterkt door de HH. Sacramenten.

De rechtvaardige sterft gerust: de dood verrast hem niet... Doe het goed zooveel gij kunt, want de mensch kent zijn einde niet... Schik uw leven zoo, dat gij bereidt zijt, als de dood u komt wegrukken.

Wat een groot betrouwen op eene zalige dood zalgeven is: de volmaakte verachting der wereld, het vurig verlangen in deugden voortgang te doen, de liefde, de regeltucht, de arbeid, de boetvaardigheid, de verloochening van zich zelven en het verdragen van den tegenspoed om de liefde van Jezus.

De ware kloosterlinge is zij die haar zelve aan God ten offer brengt. H. Thomas Aq.

Bemide Moeder en Medezusters bemide Broeder en Bloedverwanten, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. a.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. a.

R. I. P.

Sottegem, dr. Haegeman-Cousy.