

Zalig zijn degene die in den Heer sterven.
apoc. XIV.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ALBERT DE SMET,

ZOON VAN

Polycarpus en Marie-Th. VAN DORPE,

*geboren te Goefferdingen den 11 April 1906, en er
godvruchtig overleden den 22 December 1927,
Versterkt door de laatste HH. Sakramenten.*



Als brave en deugdzaame jongeling heeft hij zijn ouders voor al hunne zorgen zooveel mogelijk trachten te danken en te vergelden door zijn behulpzaamheid, onderdanigheid en liefde, totdat de onverbiddelijke ziekte hem overviel en neervelde op zijn lijdensbed.

Hij was bereid tot de dood en stierf gerust ; de dood immers verlostte hem van de ellenden der wereld en deed hem de blijdschap des Heeren binnentreden. H. Bern.

Jongelingen, let wel op dat ge op uwe jeugdige jaren niet al te veel rekent, dikwijls verdroogt het zaad op den stam eer het volwassen is. P. Cloves.

*Beminde Ouders, vaartwel ! Hebt dank voor al uwe moeite en zorgen en dat God er U over loone..
gij mijn Beste Broeder volg mijn voorbeeld na :
vertroost en versterk onze goede ouders nu dubbel
in mijn plaats, leeft werkzaam en kristelijk ; dan
zien wij elkander eens weder om nooit meer ge-
scheiden te worden.*

Bermhertige Jezus geef hem de eeuwige rust.
(7 jaren en 7 quadr. aflat.)

Dr. Vict. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. B. 12469.