

Maria is ons leven in dit ballingschap; zij wordt onze zoetheid in de ure des doods door ze ons kalm en gelukkig te maken.

H. Lig.

GODVRUCHTIGE  GEDACHTENIS

VAN VROUW

A M E L I A D E S M E T

weduwe van Leonardus Van Wacyenberge
en huisvrouw van Petrus Verbruggen

Lid van 't schón Bivogelschap van de H. Barbara

Geboren te St-Martens-Lierde den 1 April 1815
en aldaar overleden den 12 Februari 1889.

VERSTERFT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Zij was eene teedere Moeder; en de Heide die zij hare kinderen toedroeg sloot de liefde tot God niet uit.

H. Greg. Naz.

De waarde eener kloeke vrouw is verre boven de duurste robijnen... Het hart van haren man vertrouwt op haar... Zij doet haren mond open voor de wijsheid en de wet der goeddaardigheid is op hare tong. Zij neemt acht op de wegen van haar huisgezin en zij eet haar brood in ledigheid niet. Hare kinderen staan op en noemen ze zeer gelukkig, haren man staat op en prijst haar.

Prov. XXXI.

Zij heeft langdurige smarten en pijnen met overgave aan den goddelijken wil en met de grootste zachtmoedigheid verdragen; gedenkende gedurig het woord van den Apostel, dat het lijd in van deze wereld niet is in waardeering met het overgroot pak van glorie des Hemels.

Van tedereen geacht en bemind is zij in vrede gestorven.

Bemind zij overal het H. Hart van Jesus.

(100 dag. aftaat.)

R. I. P.

Nederbrakel, A. De Frene, boekdrukker.