

Dit is de hoogste liefde, dat men zijn leven geeft voor een ander.



GEDENK IN UWE GEBEDEN DE ZIEL VAN
ANTONIA, SUZANNA DE SMET

echtgenote van Victor, Albert VERMEULEN,
geboren te Nedereename, den 14 Mei 1924 en kristelijk
overleden te Oudenaarde (moederhuis), den 18 Februari
1948, versterkt door de HH. Sacramenten.

Lid van de Confrerie van het H. Hart.

't Heeft mij den dood gekost,
toen naar de wet des Heren
ik moedig 't moederschap
aanvaard' in blij vereren.
't Heeft mij den dood gekost,
o man, o vrienden, magen,
al die ik gaarne zag;...
hier helpt geen bitter klagen!

G.

Als 't uw doel is pijn te doen, o dood, dan sloegt ge
dezen slag ontzettend raak! Gij troft in deze levenslustige
vrouw, een jong gezin en een verslagen familie. Gij ver-
schroeidet met het teer ontkiemend leven de blijdschap en
den bloei ervan, en scheurdet een stuk uit het leven van
al die haar minden. Akelig blijft ge natrillen in het hart
van al die meê lijden. Als 't uw doel is pijn te doen,
o dood, was dit een meesterstuk!

Maar God die sterker is dan gij, herstelt, na u, ook
de verwoesting die ge hebt aangericht!

Een moeder, die de geboorte van een kind, betaalt met
den prijs van haar leven, is een martelares van haar plicht
en haar geweten, en God kan niet anders dan in ruil daar-
voor haar met het eeuwig geluk van den hemel vergelden.

Beste Man, Gods wegen zijn onnaspeurbaar! Hij vroeg
u het zwaarste offer. Hij zal u ook de kracht geven om
het te voldragen, als ge u een man toont van praktis-
geloof, onder de helende zon van Gods oneindige goed-
heid wordt de vrucht van uw liefde eens uw zegen.

*Dierbare Ouders, Broers, Zusters, Familieleden en
Vrienden*, berustend in de kracht van 't gebed, en in een
kristelijk leven moet gij u troosten dat de Heer aan u en
haar, hoe pijnlijk en onbegrijpelijk het ook valle, doet wat
ons het zaligste is. Vertrouwt u en haar in het gebed.
"Vaart allen wel, tot in 't hemels paradijs"!

H. Hart van Jezus, wij betrouwen op U!