



BID VOOR † DE ZIEL
van Mijnheer

EMIEL DE SMET

echtgenoot van Mevrouw

MARIE BEMAN

geboren te St Martens-Lierde den 4 September 1861,
en er godvruchtig overleden den 4 September 1937,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

Lid van den Bond van 't H. Hart,

Eerlid van de Gregoriaansche Zangmaatschappij.

Kostelijk in Gods oogen is de dood der rechtvaardigen. Ps. 115-6.



Hij was een goed en rechtvaardig man, en verwijderde zich van het kwaad. Al zijne wegen waren vreedzaam; daarom was hij van God en de menschen bemind en zijne gedachtenis blijft in zegening bewaard. Luc. 15, Eccl. 11.

Echte en rechtschapen christen, aan God en Kerk verkleefd, getrouw en onwrikbaar in zijn geloof, kon niets hem van zijne plichten doen afzien. H. Vinc. Fer.

De vrees des Heeren verblijdt het hart. Zij verschaft vreugde en vrede. Alwie den Heer vreest zal op zijn sterfdag gezegend worden. Eccl. 1-12.

Het is onmogelijk verloren te gaan als men Maria aanroept en hare liefde wint. H. Anselmus.

O. zoo ge wist hoe verdienstelijk het is het H. Hart van Jezus te vereeren, en welken loon Hij geven zal aan hen die zich geheel aan Hetzelve hebben toegewijd en niets zoeken dan Hem te beminnen en te eeren!... H. Marg.

Beminde echtgenoot, nu zijt gij in droefheid, doch eens zal ik u wederzien en dan zal het weer blijdschap wezen in eeuwigheid. Ik dank u om uw liefderijke zorgen en u allen ook mijne bloedverwanten en vrienden die mij hebt bijgestaan in mijn lijden. Vergeet mij niet in uwe dagelijksche gebeden.

Mijn Jesus barmhartigheid. 100 d. afl.

Zoet Hart van Jesus ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.

Drukkerij Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb.