

God gaf, God nam, de Naam des Heeren
zij geprezen. Job 21

Godvruchtige † Gedachtenis

van

Georges Jozef DE SMET,

zoon van

Polycarpus & Marie Therese VAN DORPE,

geboren te Goefferdingen den 8 April 1908
en aldaar godvruchtig overleden
den 12 Oktober 1927.

• Versterkt door de laatste **HH. Sakramenten**

Wat is het leven van den mensch? Een rook
die voor weinig tijds verschijnt en weer
verdwijnt. H. Jac. IV 15

Bij de grijsaards staat de dood voor de
deur, voor de jongelingen echter ligt zij in
hinderlagen. H. Bern.

Hij zag de dood naderen zonder schrik, en
ontsliep zacht in de vrede des Heeren.

Lieve ouders, ik verlaat u in den bloei
mijner jaren, buigen wij het hoofd voor
Gods H. Wil. Ik hoop dat de God der barm-
hertigheid mij zal opnemen in het hemels
vaderland, en mij zal toelaten u van uit
den hemel honderdvoudig terug te geven
wat gij uit goedheid voor mij gedaan hebt.
Gij allen, die mij gekend en bemind hebt,
gedenkt mij in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jesus, maak dat ik u altijd
meer en meer beminne. 300 d. afl.

.....
Everbeke diuk. Depessemier Vanderdonckt