

Die den Heer vreest zal een zalig einde genieten :
den dag zijns doods zal hij gezegend zijn. Eccl. I. 12.

BID VOOR † DE ZIEL
van Mevrouw

LEONIE DE SMET

Echtgenoot van Mijnheer

CESAR EEMAN

Lid van het Broederschap der H. Barbara.

geboren te St. Martens-Lierde, den 10 Maart 1849 en
aldaar godvruchtig overleden den 11 Juli 1918.

Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

O zoete dood, gij stelt een einde aan mijn lijden en
zijt het begin mijner eeuwige rust. (S. Aug.)

De beproevingen die God ons overzendt zijn wel-
daden, middelen die Hij gebruikt om ons te beteren
in het tegenwoordig leven en ons te sparen in het
toekomstige. (S. Aug.)

Zij zag met wonderbare gelatenheid en gerust
gemoed haar einde aankomen : dit is voor haar de
kostbaarste aller genaden en voor deze die haar
overleven de zoetste aller vertroosting. (S. Aug.)

De beste bereiding tot de dood bestaat in eene
volkomen overgave aan den wil Gods. (H. V. à P.)

Beste Echtgenoot, ten allen tijde hebben wij te
samen onze dagen in vrede en huiselijk geluk over-
gebracht; niet te verwonderen dus dat het scheiden
hard valt. Doch, bedroeft u niet gelijk iemand die
geene hoop heeft. Eens zullen wij malkanderen
wederzien in den Hemel, waar niets meer ons geluk
zal kunnen stooren; en gij Beminde Bloedverwanten
en Vrienden die allen trw beste gedaan hebt om de
ongemakken mijner laatste dagen te verzachten
door uwe teedere en welgemeende zorgen, ontvangt
mijnen besten dank en als laatste blijf uwer liefde
vraag ik U, uwe gebeden te vereenigen met die van
mijnen Echtgenoot, tot rust mijner ziel.

Zoet Hert van Jezus, maak dat ik U altijd meer en
meer beminne!

R. I. P.

(300 d. afl.)

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.