

Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen kinderen  
Gods genoemd worden.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# PHILOTEA DE SMET

echtgenoot van Mijnheer

## ALBERT DE VLEESCHOUWER

geboren te Ste Maria-Audenhove, den 24 Juni 1867,  
en er godvruchtig overleden den 7 Februari 1928,  
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

De wijze vrouw sticht haar huis en slaat er de we-  
gen van gade, zij weerhoudt hare tong van bedrog  
te spreken, zij doet het goed en zoekt de vrede met  
allen

Jud VIII

Men omringde mij van alle kanten en niemand kon  
mij helpen. Ik zag uit naar hulp van menschen maar  
die verzachtten mijn lijden niet. Toen riep ik den  
Heere aan dat Hij mij niet zou verlaten ten tijde  
mijner kwellingen... en mijn gebed werd verhoord.  
Daarom loof en prijs ik U en zegen des Heeren  
naam.

Indien wij het goed uit Gods Handen ontvangen,  
waarom zouden wij ook de beproevingen niet aan-  
veerden? God heeft mij immers van mijne pijnen  
verlost om mij met zijn Hemelsch rijk te beloonen.

Lieve echtgenoot en kinderen, vergeet nooit wat  
uwe vrouw en moeder voor u deed en leed, bidt  
voor mijne onsterfelijke ziele

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 j. en 7 quadr. afl.

R. I. P.

Sottegem, dr. L. Vekeman, opv. Haegeman-Cousy.