

Zooals het den Heer beliefde, zoo is het geschied, dat de naam des Heeren gezegend zij!
(Job.)



Wees in uwe gebeden indachtig de ziel
van Mevrouw

MARIA DE SPIEGELEER

Weduwe van Mijnheer Oscar VAN DAELE

geboren te Velzeke, den 25 Juni 1875 en
godvruchtig in den Heer ontslapen te Rooborst,
den 30 November 1942. Gesterkt door de troost-
middelen Onzer Moeder de H. Kerk.

De duurzame afgestorvene die wij beweenen
was eenvoudig en oprecht, vreesde God en
week af van het kwaad.

De dood der rechtvaardigen is geene dood,
maar de overgang tot den hemel, de vervulling
van hunne verlangens, de verlossing van hunne
smarten en de verwisseling van hunne ellenden
met een eeuwigdurend geluk.

(H. Greg. Naz.)

Op aarde was zij ons voorbeeld, in den Hemel
zal zij onze voorspreekster zijn; hier wakkerde zij
ons aan tot het goede, daar noodigt zij ons uit
tot de glorie.

Mijne lieve Kinderen en Kleinkinderen, vergeet
de lessen en de voorbeelden uwer moeder niet,
en de God van Vrede zal met U zijn. Wandelt op
het pad der deugd, den weg van Gods geboden.
Bemint elkander met broederlijke liefde en blijft
het aandenken uwer moeder trouw bewaren.
Vergeet mij niet in uwe dagelijksche gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust!

Sottegem, drukk. «De Beiaard» Haegeman-Cousy.