

Helaas na zege aan 't korte kwaal  
bezweken,  
Die heeft zóó lang het moordend staal  
ontweken.

† Zalig en Roemrijk aandenken †

van Mijnheer

## FLORENT DE STAEBELE

zoon van

THEOFIEL EN MARIA DE RIDDER

geboren te Nederbrakel, den 8 Juni 1894,

*soldaat bij het 1<sup>e</sup> Linie, der klas 14.*

*Overleden in het Krijgskospitaal te Gent den 20 Oogst  
1919, na eene kortstondige ziekte.*

*Voorzien van de H.A. Sterrenten der Stervenden.*



De strijd was gestreden, den zege behaald, de vrijheid  
herwonnen! Onze hel-len zouden welverdiende rust  
genieten aan valers haardsteê, in zoet genot. Helaas  
niet allen! Deze die roemrijk uit den slag kwam is  
thans ook onder de dooden. Hij zal rusten, d'eeuwige  
rust-ginder boven; hij zal zegevieren in 't hemelsch  
Vaderland.

Goe te soldaat, was hij tevens ook deugdzame jon-  
gen, brave zoon, de troost, de hoop, de steun zijner  
talrijke familie.

Wat geschied is, is eene daadzaak, een besluit van  
God, waaraan niets te veranderen is, niets in te bren-  
gen. Buigen wij ons, stelpen wij onze tranen en roepen  
wij uit als christenen met geloof, hoop en liefde: Heer  
uw wil, niet de onze!

Lieve Ouders, Zusters en Broeders, ik verlaat deze  
aarde, dit tranental, voor de eeuwige vreugde. Ik heb  
u altijd bemind, mijne liefde sterft niet. Hierboven zal  
mijne ziel op u waken, bidt intusschen en leeft wel,  
op, lat wij malkander eenmaal wederzien.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d.a.

R. I. P.



Zalig en Roemrijk aandenken  
van Mijnheer

**Florent DE STAEBELE**

geboren te Nederbrakel, den 8 Juni 1894,

soldaat bij het 1<sup>e</sup> Linië, der klas 14.

Overleden in het Krijgshospitaal te Gent den

20 Oogst 1919 na eene kortstondige ziekte.

Voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden