

Zijn dood bedroeft ons diep, maar zijn aandenken zal ons altijd een zoete troost zijn.

H. Bern.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Albert De Staerke

Zoon van wijlen Mijnheer **Nestor** en van Mevrouw **Gabriëlle GHIJSBRECHT**

gehoren te Zottegem, op 29 Oogst 1913 en schielijk overleden te Strijpen, op 16 Januari 1944.



De Heer had hem bekleed met edele en rijke gaven; minzaam van karakter, rechtschapen hart en diepe genegenheid voor het goede en zijnen evenmensch. Daarom ook was hij bemind van allen die hem kenden, zijne ootmoedige onderdanigheid en eerbiedige verkleefdheid aan Moeder, zijne bezorgdheid en liefdelijkgheid voor iedereen, bijzonder voor de armen maakten van hem een voorbeeldigen jongeling.

Niemand mag roemen op den dag van morgen, want wij weten niet wat die dag voorbereidt. Waakt en bidt, gelijk een dief in den nacht zal ik komen,

H Evang.

Lieve, duurzame Moeder en Grootmoeder, reeds zoo dikwijls door zware slagen getroffen, graag bleef ik uw steun en uw geluk...

Duurbare Familieleden, graag bleef ik bij u, weent niet over mij als dezen die geen hoop hebben, doch troost u want hierboven in den heme! blijf ik beminnen en liefhebben. Ik dank u zoozeer voor uwe liefde, genegenheid en zorgen; blijf me voort indachtig in uwe gebeden en goede werken.

Mijn Jezus barmhartigheid!

DE FAMILIE DANKT VOOR UW DEELNEMING

4594 - Drukk. Magerman, Strijpen.

