



Bid voor de ziel

van **Mijnheer**

IVO DE SUTTER

echtgenoot van **Mevrouw**

MATHILDE VAN DER BRUGGEN

geboren te Oprekel, den 11 Juni 1852,
en er godvruchtig overleden den 30 April 1935.
Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.
Hij was lid van de Confrerie van het H. Hart, van de
Voortplanting des Geloofs, wekelijkschen Kruisweg-
Jubilaris van het Xaverianengenootschap.

De wonde die Gij slaat, o God, is zeer diep : doch hetgeen ons troost is dat Gij onze vader zijt.



Goede kristen bewees de duurzame overledene op tijd aan God zijne hulde : zijn leven lang was hij gediens-
tig voor de Kerk, en eerbiedig voor zijne geestelijke
overheid ; deftig burger waardeerde men bijzonder zijn
vredelievend en gediens-
tig karakter.

Goede echtgenoot en voorbeeldige vader bestuurde
hij met wijsheid zijn talrijk huisgezin, daarom zal zijn
aandenken in zegening blijven bij God en bij de men-
schen, en is zonder twijfel, het uur der dood voor hem
ook het uur der eeuwige belooning. Hij heeft in zijne
smarten God gezocht, en hij is in zijne hoop niet be-
drogen geweest.

Bemide Echtgenoot, dankbaar bewaar ik het ge-
heugen uwer standvastige verkleefdheid en liefde.
Troost u, en geve God, Dien wij samen in lief en leed,
trouw hebben gediend : ons ook voor eeuwig te ver-
eenigen in den Hemel.

Teergeliefde Kinderen, Vader is de weg op van
allen die op aarde leven. Vergeet nooit wat ik voor u
deed. Weest moeders steun en troost. Blijft als goede
kristenen God en zijn gebod getrouw ; blijft elkander
beminnen en in goede overeenkomst leven gelijk gij tot
hiertoe zoo voorbeeldig deedt. Dit is de waarborg
van t'geluk hier en hierna. Dit is met de vraag van
gebeden en goede werken voor mijne zielerust, het
uiterste verlangen dat ik richt tot moeder, tot u als-
ook tot al mijne bloedverwanten en vrienden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.