

“Zij was ver in dagen gevorderd,... zij ging uit den tempel niet weg en diende God met vasten en gebeden dag en nacht „ (S. Lucas, II. 36-37)



Gedenk in uw gebeden de ziel

van Eerwaarde

MOEDER MARIE-ODILE

in de wereld

Juffrouw PRUDENCE DE SUTTER

geboren te Aalter,	den 2 Februari 1856
In 't klooster der Zusters van 't H. Hart	
van Maria te Nederbrakel getreden	den 13 Decemb. 1881
Ingekleed	den 13 Maart 1882
geprofest	den 4 April 1883
en zachtjes in den Heer ontslapen in	
het Moederhuis te Nederbrakel	den 10 April 1950



De goede Moeder Odile was de oudste zuster van haar Congregatie: haar hoge ouderdom mag voorwaar gezegd genoemd worden, want de knagende tand der jaren heeft nooit vermogen iets af te bijten van haar stiptheid. Zowel als klaszuster dan als overste van Striijen, zeven en twintig jaar lang, en als rustende moeder is zij een toonbeeld geweest van innige godsvrucht en naastige werkzaamheid; haar omgang met allen was beheerst door goedigheid en opgeruimdheid, waarvan de wortel lag in haar levendig geloof aan de vaderlijke Voorzienigheid Gods.

Door haar lang en vurig beleefd kloosterleven was zij reeds uitgestorven voor de wereld; haar afsterven in dezen Paastid is voor haar de verrijzenis tot het nieuw en eeuwig leven in Christus.

Bemide medezusters en gij vooral, mijn nichten kloosterlingen, bidt voor uw oudste medezuster, die nu de jongste in de eeuwigheid geworden is.

Mijn Jezus. barmhartigheid! (300 d. afl.)

H. Hart van Maria, wees mijn heil! (300 d. afl.)