

Het is zoet te sterven als men wel geleefd heeft.  
H. Aug.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**Theresia DE SUTTER**

weduwe van

**PETRUS BAUDISCO**

geboren te Oprakel den 10 Mei 1845 en er god-  
vruchtig overleden den 17 Januari 1931

Voorzien van de H. H. Sakramenten

Lid van de Confrerie van het H. Hart, van den  
wekelijkschen kruisweg en de Voortpl. van 't Geloof

Onze dagen snellen voorbij gelijk de schaduw en  
als gras verdorren wij. Heer ik heb groote pijnen  
uitgestaan in mijn lichaam, maar ik heb ze met vreug-  
de verdragen om uwen wil.

De dood is verkieslijk boven een leven vol bitterheid  
en de eeuwige rust beter dan een aanhoudende kwij-  
ning. Eecl. 30 17

Mijne stem heb ik tot den Heer verheven, en Hij  
heeft mij van uit zijn heiligdom verhoord, Gij hebt,  
o Heer, mij opgebeurd in mijn lijd en nu zijt Gij  
mijn beschermer en mijn verheerlijking.

Lieve dochter, God roept mij tot Hem; troosten  
wij ons met de hoop op een blij wederzien in den hemel  
Gij die, als een dankbaar kind, mij hebt omringd en  
bijgestaan, heb dank voor al die zorgen en genegen-  
heid. God vergelde het u duizendmaal. Van uit den  
hemel zal ik over u waken

Gij allen Bloedverwanten en Vrienden gedenkt mij  
in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

Drukk. Wed. O. Surdiacourt-Blommaert Nederbrakel