

Hier ben ik, Heer, Gij hebt mij geroepen.
2 Tim. 1- 12



Bid voor de ziel

van Mijnheer

PETRUS DE SMET

echtgenoot van Mevrouw

Maria-Victorine DE WEDER

geboren te Nederbrakel, den 17 Augusti 1863,
en godvruchtig overleden te Elst den 9 Mei 1935.
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden,
Lid van den Kerkraad, van het Armbestuur, van de
Confrerie van de Xaverianen en andere genootschappen.

Allen die hem kenden, beminden hem en zijn gedachtenis zal in zegen blijven. Hij was een verdienstelijk man, rechtvaardig en godvreezend dienstvaardig voor zijnen evenmensch en in de vreeze des Heeren heeft hij zijn huisgezin opgebracht.

Dagen van hevige kwelling hebben hem overvallen maar hij heeft ze verdragen met verduldigheid uit liefde tot God dien hij getrouwelijk diende.

Al wie zich gedurende zijn leven onder de bescherming van Maria gesteld heeft zal door zijn hemelsche moeder niet verlaten worden.

Bemide echtgenoot en kinderen, broeders, Zuster en bloedverwanten, treurt niet over mijn heengaan maar geef mij een liefdeblijk van een goed gebed en gij bijzonderlijk, duurzame kinderen, doet wat gij van mij geleerd hebt en de God van vrede zal met u zijn. Bemint elkander en houdt uw moeder in eere al de dagen haars levens.

H. Hert van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

H. Franciscus, bid voor mij.

R. I. P.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.