

Gelukkig zijn zij die in den Heer sterven.

Apoc. XXV. 13.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

RENÉ-JOZEF DE TANT

echtgenoot van

Mevrouw MARIA REYGAERT

geboren te Everbeek den 26 September 1897, en
zachtjes in den Heer ontslapen te Gent den
21 April 1937, voorzien van de H.H. Sakramenten.

Aan uwen Wil, o Heer, is alles onderworpen, en niemand kan daaraan weerstand bieden, want Gij hebt alles geschapen : Gij zijt de Heer van alle dingen.

Voorzichtig is de mensch die tracht te zijn in zijn leven-hetgeen hij begeert te zijn in het uur zijner dood.

Het is een zalig gedacht voor de overledenen te bidden opdat zij van hun zonden ontslagen worden.

Beminde Echtgenoote, dierbare Kinderen, vaartwel ! De dood nam me uit uw midden weg en verbrak de teedere banden die ons zoo innig vereenigden. Leeft voort in de vreeze des Heeren. Beminde bloedverwanten en vrienden, gedenkt mij in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus geef hem de eeuwige rust.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid.

Druk Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.