

Zalig zijn de dooden die in den Heer sterven.

Apoc.



**Bid voor de rust der ziel**

VAN DEN HEER

***Pius DE TURCK,***

koster van Steenhuyse sedert 1885 ;

weduwnaar van Mevrouw

**Delphine BLANCKE,**

geboren te Steenhuyse-Wynhuyse, den 27 Juni 1845

en er godvruchtig overleden, den 19 September 1913

*voorzien van de HH. Sakramenten.*

Een koster is in den dienst, niet van eenen aard-  
schen vorst, maar van den Koning der Koningen,  
die in de kerk woont, en voor Wien de engelen  
hun aanschijn dekken. Z. D. H. M. Bracq.

De dood is beter dan een bitter leven, en de  
eeuwige rust dan eene aanhoudende kwijning.

Eccl. 30.

Waarom was mijne kwaal zonder hoop en zon-  
der genezing?... Omdat Gij, o Heer, het zoo ge-  
schikt hadt ; dat uw H. Wil geschiede ! Jerem.

Mijne dierbare dochter, gij weet hoe innig ik u  
lief had : thans moeten wij scheiden ! Ik ga uwe  
moeder vervoege in den Hemel ; vandaar zullen  
wij over u waken, daar ook zullen wij u verwach-  
ten. Aanhoor mijnen laatsten wil : vrees den Heer  
uit geheel uwe ziel, doe steeds het goede, terwijl  
gij nog den tijd hebt en reik den behoefte uwe  
hand, dan zult gij gezegend worden. H. Ant. Tob.

En gij, lieve broeders, zusters, verwanten, vrien-  
den, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht.

300 d. afl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. 7 quad.

Geeraardsbergen, Mollaert-Geurts, Vredestraat, 40.