

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! AMEN.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

**Paul-Henri DE VLEESCHAUWER**

weduwnaar van Mevrouw

**CLEMENCIA ROOS**

geboren te Nederbrakel, \*  
den 23 Maart 1867 en aldaar godvruchtig  
overleden, den 15 Juni 1941,  
versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

De dood is de tijd der waarheid; in het ster-  
vensuur beziet men de zaken der aarde zooals ze  
zijn: ijdelheid, stof en rook. (H. Alphonsus.)

Zalig is daarom de mensch die altijd het uur  
van zijn dood voor oogen heeft en zich alle dagen  
bereid houdt om te sterven. Als het morgen is, denk  
dan dat gij niet zeker zijt tot den avond nog te le-  
ven. Wees dan altijd bereid. (Nav. Christi.)

Gelukkig en wijs is de mensch die leeft gelijk  
hij wenscht gevonden te worden in den dood.  
(Nav. Christi.)

De wereld is een ballingschap, het leven een  
doortocht, de hemel ons Vaderland. De mensch is  
als een bloem die verslenst en verdort: hij is van  
de aarde verdwenen als een schaduw... Aan het  
leven van den mensch zijn door God palen gesteld  
die niemand kan voorbijgaan.

Geliefde kinderen, ik verlaat dit tranendal met  
een groot verlangen naar een beter leven. Ik dank  
U voor uwe verkleefdheid en goede zorgen. Ik bid  
U, verleen mij als laatste gunst de kostbare hulp  
uwer vurige gebeden.

Jezus, Maria en Jozef. (7 j. afl.)

De vier akten. (12 j. afl.)