

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

CLOTILDE DE VOS

weduwe van Mijnheer

LEO GHIJS

geboren te Hillegem, den 10 Oktober 1863 en in den
Heer ontslapen te St-Lievens-Essche, den 5 Mei 1943.
Versterkt door de laatste HH. Sakramenten.

Een moederhart is stilgevallen dat zich bij 't leven moegeslagen heeft voor 't geluk van haar kinderen. Liefde is een daad en een offer : haar gansche leven was een taacie volharding om stuk na stuk, in moeite en zorgen, in ongemeten toewijding, in leed en lijden, in stille, milde, onuitputtelijke gave van haar zelf het leven op te bouwen van haar kinderen. Met een sterk optimisme ging zij door het leven dat ze aanvaardde met zijn blijdschap en zijn vreugde, zijn tegenspoed en zijn lijden betrouwend op God en de kracht van haar moederhart.

Het lijden is de hoogste wijding van het leven; die het dragen kunnen worden kostbaar in de oogen van God. Voor haar is het geweest de schoone voleinding van haar bestaan. Nu zij haar zwaar levenswerk heeft volbracht, verlaat zij dees aarde om eeuwig te rusten bij God. In U Heer, heeft zij geloofd, op U heeft zij gehoopt, U heeft zij liefgehad; ontvang haar nu in genade.

Mijn lieve Kinderen en Kleinkinderen, ik blijf leven met U en voor U; bewaart ook gij mijn aandenken levendig in uw geest en in uw hart. Dit herhaald scheiden zonder afscheid is zoo pijnlijk. Over de wijde zee zend ik U mijn liefde en mijn zegen. De beproeving heeft ons getroffen diep en hard. Houdt moed, weest sterk, betrouwt op God en blijft Hem trouw: het lijden is de loutering van een geslacht. Bidt allen veel voor mij; gij bijzonder mijn Zoon-Priester wees mij aan het H. Altaar indachtig. Beste Bloedverwanten, ik dank U om uw liefdevolle zorgen.

Heer, geef haar de eeuwige rust

En dat het Eeuwig Licht haar verlichte.