

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



Bid voor de ziel

van

Maria-Theresia DE VOS

weduwe van

JOSEPH VAN DEN ABEELE

geboren te Nederbrakel, den 8 Februari 1866

en er godvruchtig overleden den 16 Juli 1942.

Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Lid van de Broederschap van de Heilige Barbara.

Zij was eene zeer teedere moeder... en de liefde die zij hare kinderen toedroeg, sloot de liefde niet uit die zij aan God verschuldigd was.

(H. Greg. Naz.)

Wat zoete vertroosting voor eene moeder, in het uur van den dood te mogen denken, dat zij behoorlijk al hare plichten heeft volbracht, en dus sterft, bijgestaan door allen godsdienst troost, omringd van hare kinderen die haar allen even zeer beweenen, omdat zij weten dat zij er allen gelijkelijk van bemind werden.

(Fénélon)

Mijne lieve kinderen, ik sla, zooals de schriftuur zegt, den weg onzer vaders in. Reeds heeft de Heer mij uitgenoodigd, en ik verlang naar den Hemel te gaan. Doch u, de welbeminden mijns harten, u vermaan ik, dat mijn moeite, die ik gedaan heb om u teverig te maken in den dienst van God niet verijdeld worde.

(H. Antonius)

Bemide Kinderen, Kleinkinderen en Bloedverwanten, hebt dank voor uwe genegenheid en teedere zorgen: blijft mij verder beminnen door mij indachtig te zijn in het Heilig Misoffer en in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

(300 d afl)

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt