

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

**MARIE - PALMYRE - PRUDENCE DE VOS**

Geboren te Nederbrakel, op 19 november 1872.  
en aldaar godvruchtig overleden, op 21 januari 1956.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden  
en de Pauselijke Zegen.

---

De dood der rechtvaardigen is de overgang tot de Hemel, de verlossing van alle kwellingen en smarten, het begin van een onuitsprekelijk en eeuwigdurend geluk.

Greg. Nav.

Hoe gelukkig is de mens en hoe vooruitziende die nu tracht te zijn in het leven, zoals hij wenst gevonden te worden in de dood.

Th. a Kempis.

Godsdienstigheid is voor alles nuttig, aan haar zijn de goederen beloofd van het tegenwoordige en van het toekomstige leven.

H. Paulus.

Duurbare familieleden, vaartwel, beweent mijn dood niet door nutteloos getraan : het leven is een ballingschap, de hemel ons vaderland ; daar zullen wij elkander wederzien om nooit meer gescheiden te worden. Het enigste wat ik van u vraag is mij te willen gedenken in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Rust in Vrede.

---

De Familie bedankt voor de blijken van deelneming en gebeden.

---

Drukk. We Surdiacourt-Blommaert, Nederbrakel