

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

**PETRUS DE VOS**

echtgenoot van

**Mathilde Van Der Bruggen**

geboren te Schorisse den 23 September 1885 en

overleden te Opbrakel, den 29 Juli 1944

Voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.

Hij was Oud-Strijder van den Oorlog '14-'18

Kort is het leven van een mensch en zoo spoedig vervlogen; broos en vergankelijk is alles wat ons hier op aarde wordt geboden.

De duurzame overledene was een brave man, een goede echtgenoot.

Vol liefde voor eer en plicht, moedig en vlijtig, gediensdig en hulpvaardig voor zijn evenmensch. Beproeving en lijden zijn hem niet gespaard gebleven. Jaren lang leed hij aan een droeve en verraderlijke kwaal. Doch moedig bleef hij zijn taak vervullen zooveel zijn zwakke krachten het hem toelieten. Een nieuwe aanval van zijn kwaal kwam hem weer op 't ziekbed nederzellen en alle menschelijke hulp bleef vruchteloos. Spoediger dan iemand had gedacht ging hij uit dit leven heen om tot God terug te keeren en daar rust, vrede en onvergankelijk geluk te vinden.

Duurbare echtgenoot, U vooral moet deze vroege scheiding zwaar en pijnlijk vallen. Doch stel uw vertrouwen op Gods Voorzienigheid en troost U met de gedachte dat ik een beter leven ben ingetreden.

Eenmaal zullen wij elkander voor immer wederzien. Duurbare bloedverwanten en familieleden, vrienden en kennissen laat mij U verzoeken om de hulp uwer gebeden, opdat de Heer mijn ziel genadig weze en ik spoedig het eeuwig geluk van den Hemel geniete.

---

Drukk. O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel