

Kom bruid van Jesus-Christus ontvang de kroon
die de Heer belooft heeft.

KERK. OFF.

BID VOOR DE ZIEL

van

MOEDER IGNATIA,

JUFVROUW SIDONIE DE VOS

Geboren te Vlierzele den 23 October . . . 1843,

In het klooster der Franciscanessen ge-
treden den 2 Februari 1861,

Geprofest den 3 Juni 1862,

Gedurende verseidene jaren Overste te
Massemen en te Ursel.

Godvruchtig overleden te Ursel den 2 Juni 1897

Getukkig en wijs is de mensch die zoo leeft gelijk
hij wenscht in zijne dood gevonden te worden.

THOM. A KEMPIS.

Heb dus betrouwen, o zuster Ignatia! de engelen
des Hemels zullen u te gemoet komen als de dienst-
maagd van Jesus-Christus en u geleiden naar het
hof van eeuwige wellusten.

H. EPH.

Vaartwel! beminde Broeders en Zusters, vaart-
wel! gellefde Kloosterzusters, weest allen mijne
ziel indachtig opdat ik welhaast bij mijnen hemel-
schen bruidegom Jesus-Christus moge ontvangen
worden en daar onophoudelijk voor u bidde.

O Maria, van mijne teederste jaren heb ik mij
aan u als aan mijne koningin toegewijd, ik groet u
o sleutel des Hemels.

H. EPH.

Mijn Jesus barmhartigheid. (100 dagen afl.)

Zoet hart van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 dagen afaat.)

Ursel, Aug. Vandeveire.