

Ontnam de dood mij uit uw midden,  
Vergeet mij niet als gij zult bidden.

BID VOOR † DE ZIEL  
van Mevrouw  
**MARIE-LOUISE DE VUYST**

echtgenoot van  
**Mijnheer Cyriel FAINGNAERT**

geboren te S<sup>te</sup> Maria-Lierde, den 22 Juni 1877 en  
godvruchtig in den Heer ontslapen te Sint Martens-  
Lierde, den 16 December 1942. versterkt door de  
troostmiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk.

Ik heb een stem gehoord die mij zegde « Gelukkig  
zijn de dooden die in den Heer sterven ».

Haar leven was een voorbeeld van geloof en gods-  
dienstigheid, haar laatste levensdagen zoo pijnlijk  
als die van een martelaar, maar zonder morren ver-  
droeg zij alles verduelig om 't verdriet der haren  
zoo veel mogelijk te verzachten.

Alles is beproefd geweest om deze sterke vrouw  
te redden van de vreeselijke kwaal die haar onder-  
mijnde, doch vruchteloos. Haar laatste gebroken  
woorden waren van troost voor haar geliefden en  
diepbedroefden echtgenoot, en wanneer de nabij-  
heid der dood haar de sprake ontnam, was een  
laatsten moederblik voor de haren, haar kinderen.

Geliefde vrouw : O moeder wij die U zoo teer  
beminden,

Waar zullen we voortaan de vreugde des  
levens vinden.

Uw hart dat in het onze een diepen weerklink vond  
Is door uw dood, helaas zoo vreeselijk gewond.

Ach lieve echtgenoot en kinderen, neen blijft op  
mijn graf niet weenen,

Het hemelsch vaderland is aan mijn oog verschenen  
Blijft aan God getrouw, volgt mijne stappen na.

Vaartwel... ik wacht U daar.

Gij allen bloedverwanten en vrienden hebt dank  
voor al hetgeen U voor mij hebt gedaan. Voor uwe  
ijvervolle zorgen, waarmede U mij dag en nacht  
hebt verzorgd, voor uwe woorden van troosten zoo  
zacht waardoor u hebt getracht mijn lijden zoo veel  
mogelijk te verzachten. God zal 't u beloonen.

Vergeet mij niet in uwe gebeden.

---

Uitg. Lafort, Sinte Maria-Lierde.