

Deze jongeling was waarlijk met goedheid en zachtmoedigheid begaafd. Hij was ootmoedig, matig en deftig van zeden, oprecht en voorzichtig in zijne woorden. Van jongs af, had hij zich geoefend in alle deugd.



TER ZALIGER GEDACHTENIS
VAN MIJNHEER

REMI DE VUYST

ZOON VAN

Petrus en Sylvie GAUBLOMME

geboren te St-Martens-Lierde,
den 27 April 1892, en aldaar godvruchtig overleden
den 13 December 1919,

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Bij was lid van de congregatie der Jongelingen.

De gezondheid is maar een ijdel woord, het leven maar een droom, de vermaken een gevaarlijk tijd-verdrijf; alles is ijdel in ons, buiten de belijdenis die wij voor God doen van onze ijdelheid en het vast besluit dat ons alles doet verwachten wat wij zijn.

Bossuet.

Ik heb op Maria mijne hoop gesteld, daarom zal ik niet verloren zijn.

H. Bern,

Vertroost U lieve Ouders, Broeder en Zuster, wel is waar, ik word U ontnomen in het midden mijner dagen en op den stond dat ik U mijne oprechte kinderlijke en broederlijke liefde en erkentelijkheid kon bewijzen; maar verliest gij mij in dit tranendal, zoo word ik uw kostelijk erfdeel in den Hemel, dien gij mij hebt leeren beminnen bovenal wat wereldsch is. Neen, gij hebt mij niet verloren, maar gij hebt mij vedergegeven aan Dezen die mij U geleend had.

H. Blas.

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.
7 j. en 7 quad.

R. I. P

Nederbrakel, Drukk. Jos. Radys-Galle.