

De dood van den rechtvaardige is kostelijk  
voor Gods oogen. Ps. 115.

Bid voor † de ziel

van

**FRANÇOIS DEWAELE,**

*Geboren te Everbeek, den 24 September 1869*

*en er overleden den 1 September 1941.*

*Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden*

---

Hij was een man eenvoudig en oprecht van harte, vreesde God, vluchtte het kwaad en volharde in onschuld. Ps. 11

Hij heeft zijn tijd werkzaam en met zorgen doorgebracht: daarom is hij in vrede gestorven. Job. 8

Gelijk het den Heer behaagd heeft, zoo is het geschied, een zalige dood is beter dan een ellendig leven, Zijn heilige Naam zij gezegend in alles, overal en altijd. Job 1, 20.

Duurbare bloedverwanten, en trouwe vrienden, hebt dank voor uw genegenheid en zorgen. Ik betrouw erop dat gij mij voort door uw gebeden zult helpen.

*Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust,  
7 jaren en 7 q. afl.*

R. I. P.

---

*Everbeek druk. Depessemier-Vanderdonckt*