

Laat tot mij de kleine kinderen komen, zegt Jesus tot zijne leerlingen, want het Rijk des Hemels behoort hun toe.
(Mach. XIX)



Zoet Aandenken

van

Arlette-Madeleine DEWULF

dochter van

Heer Leon & Vrouw Rachel Deconninck.

*die, geboren te Helkijn, op 16 Mei 1933 er zachtjes
in den Heer ontsliep op 29 Januari 1934.*



Heer, ge hadt ze ons gegeven voor ons geluk:
ge vraagt ze terug. Dat uwe heilige wil geschiede!
(H. Ephrem.)

Het is eene groote genade jong en zuiver te sterven.
(H. Chantal)

Beminde Ouders, de beproeving die U overkomt
is wel hard; maar dat de zekerheid uwe lieve dochter
in den Hemel weder te zien, uw troost weze!

GEBED:

Almachtige en eeuwige God, minnaar der zuiverheid, Gij die in uwe barmhertigheid heden de ziel van dat kind in het Hemelsch Rijk hebt willen roepen, gelief ook uwe barmhertigheid jegens ons te willen toonen, en maakt dat door de verdiensten van uw heilig lijden, en door de voorspraak der gelukzalige Maria, altijd Maagd, en van al uwe Heiligen, wij het eeuwig geluk in hetzelfde Rijk met al uwe heiligen eens mogen genieten. Amen.

Dr. J. Castelain, Helkijn.