

„ Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. „

† Zalige gedachtenis aan
Maria-Ludovica De Wulf

ECHTGENOOTE VAN

Petrus-Baziel Huys,

geboren te Aalter den 29 Augustus 1863 en zachtjes in den Heer ontslapen te Bellem den 31 Maart 1941, voorzien van al de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Niets schooner voor den mensch dan in eenvoud van hart en nederig dienstbetoon tegenover God en de menschen zijn leven door te brengen.

Verborgen voor het oog van de wereld, afgezonderd in het stil volbrengen van den heiligen dagelijkschen plicht leven er schoone zielen, waar de alwetende God met bijzondere genegenheid op neerziet, wachtend op het oogenblik dat Hij die trouwe harten met eeuwige blijdschap zal vervullen.

De beminde overledene was één van die stille goede Moeders, wiens aandenken alleen steeds een zegen blijft voor haar kinderen. In grenzelooze offervaardigheid heeft zij al hare krachten ten beste gegeven, al hare dagen doorgebracht ten bate van haar kroost, dat zij voor Gods eer wilde zien leven. Zoo ging gansch haar leven op naar God in gebed en werkzaamheid.

Haar zuiver Geloof zag in alles de wilsbeschikking der Goddelijke Voorzienigheid. En daarom kende zij geen klagen of treuren. Gedurende de vele jaren van zwakheid en ziekte heeft niemand ooit een klacht van hare lippen vernomen.

Beminde Echtgenoot, hetscheiden valt hard, doch des te blijder zal het wederzien zijn. Geliefde Kinderen, „ ik heb U een voorbeeld gegeven „ van diep geloof en ware godsdienstigheid. Het weze U het schoonste pand, dat Moeder U nalaat ! Dank voor zoo angstvallige zorgen. Blijft in liefde vereenigd.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

Druk. A. Van Lantschoot — Uitg. Trif. Claus.