

De beste bereiding tot de dood is een overgeving aan de wil des Heren.

H. Vinc. a Paulo.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ISIDOOR DE ZUTTER,

echtgenoot van Mevrouw

NATHALIE MEERSCHAUT.

Geboren te St Blasius-Boekel, de 16 augustus 1872 en
er godvruchtig overleden, de 13 februari 1956.

versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

Hij was lid van de Voortplanting des Geloofs.

De verwachting der rechtvaardigen is blijdschap, de hoop der goddelozen zal vergaan.

Bewaar in u de vrees des Heren, ook in uw hoge jaren en hoop op Zijn barmhartigheid, dan zal uw beloning niet uitblijven.

Hij was een werkzaam man, die zijn genoegen vond in de arbeid niettegenstaande zijn hoge ouderdom, en beiden waren zij gelukkig.

Vaarwel duurzame echtgenote, troost u over mijn dood. Dat het gedacht van 't Hemels Vaderland, waar wij mal-kanders zullen wederzien, de droefheid verzachte die mijn afsterven u heeft veroorzaakt. Bid voor mij.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

3 j. en 7 quadr. afl.

R. I. P.

Uitg. A. Schietecatte, koster, St Blasius-Boekel.