

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

ALFONS D'HAENENS

ECHTGENOOT VAN

Mevr. Marie-Victorine Van der Schueren

geboren te Sarlardinge den 21 April 1854

godvruchtig in den Heer ontslapen,

den 6 April 1921.

Lid van den Beheerraad der Nijverheidsschool,

Lid van den Goedenmannenraad onzer stad.

O Heer, ik heb rondgezien en geene hulpmiddelen gevonden, ik heb gezocht en niemand kon mij helpen! Waarom dan was mijne kwelling langdurig en mijne ziekte ongeneesbaar? Omdat Gij, o Heer, gehandeld hebt volgens uwen heiligen wil: uw naam zij gebenedijd. Job, Jer. Is.

Hij was een goede vader, een verkleefde echtgenoot en de liefde welke hij de zijnen toedroeg sloot de liefde tot God niet uit. H. Greg.

O dood, hoe wel leert gij ons kennen wat wij op aarde zijn! Met wat een kracht rukt gij den blinddoek van vóór onze oogen weg! Hoe klaar toont gij ons de nietigheid der rijkdommen! Hoe wel leert gij ons barmhertig zijn jegens anderen, opdat wij zelve mogen barmhertigheid verwerven! H. Hieronym.

Duurbare echtgenoot, dank voor uwe liefdevolle zorgen; liefste kinderen, mochtet gij opgroeien in eer en deugd, om zoo moeders troost te zijn hier op aarde en eens onze beider kroon in den Hemel: God zegene en beware u... tot weerziens in den Hemel.

Mijn Jezus barmhertigheid.

300 d. afl.

Drukk. Amaat Mollaert-Geurts, Vredestraat, 40