

Getrouwe Dienares van de Heer, kom binnen
in het Rijk dat U is voorbereid.



TOT TROOSTVOLLE HERINNERING AAN
MEJUFFER

Marie, Hortense D'HAENENS

Lid van verschillende broederschappen
*geboren te Zarbardinge op 9 October 1858
en in de Heer ontslapen te Anderlecht
op Vrijdag 4 Juni 1954, gesterkt door
de H.H. Sacramenten.*

Lange jaren mocht zij de Heer dienen in blij-
moedigheid. Ze vond haar sterkte in het gebed.

Ze was een rustig voorbeeld van een eeuwen-
lang kristelijk leven op aarde Tot op 't laatste
ogenblik was haar rozenhoedje met de vele opeen-
volgende gebeden van de goede oude tijd haar troost.

Liefste Neef en Nicht, dank om uwe vele zorgen.
Dag en nacht hebt gij over mij gewaakt. Nu waak
ik over U.

En Gij allen familieleden en vrienden, die mij
kent, blijft vertrouwen in uw gebed. Bij de Heer
bid ik voor U.

H. Hart van Jezus, ons toekome Uw Rijk
(100 d. afl.)

O.-L.Vrouw van de H.Rozenkrans, bid voor ons.
(100 d. afl.)

DE FAMILIE DANKT HARTELIJK

B. O. H. COOMANS, 64, Steenweg op Bergen