

Een Engel te meer in den Hemel.

Troostend † Aandenken

van

**Raoul Marcel D'HAENENS,**

Zoontje van

**André en Zoé VANLIERDE.**

geboren te Everbeke, den 8 Mei 1932  
en ten hemel opgenomen  
den 18 Mei 1932.

—«O»—

Als we de oogen slaan op 't wiegje  
Waar het dierbre kindje sliep,  
> 't Nu verlaten ledig wiegje  
't grieft ons ouderharte diep!  
Och! 't lag daar zoo zoet te slapen.  
De oogjes en het mondje dicht,  
Droomend soms, met zoekend handje ...  
De arme kleine, 't lieve wicht !... .

---

Als we de oogen slaan ten Hemel,  
En aanschouwen in den geest  
't Vaderhuis der zalige ontschuld  
En der Englen vredefeest :  
O ! dan droogen wij ons tranen,  
En wij spreken tot elkaâr ;  
« Wij ook hebben ginds een engelke  
En blijft nog ons kindje dáár. »  
Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.

100 d. afl.

---

*Everbeke, druk Depessemier Vanderdonckt*