

„God is geen God van doden,
maar van levenden.” (Mc. 12,27)



TOT VROME GEDACHTENIS AAN

Mejuffrouw Louise D'HAESE

geboren te Zegelsem op 13 augustus 1893 en
overleden te Schorisse op 29 november 1971,
getekend met het geloof in de verrezen
Christus.

God, hemelse Vader, wij zeggen U dank om
het schone en eenvoudige leven dat nu vol-
tooid is.

Langs stille en eenvoudige wegen is zij naar
U gegaan. Gans haar leven was een uiting
van diep geloof. Bidden was voor haar een
levensbehoefte geworden. De zorg voor uw
huis heeft haar verteerd. (cf. psalm 63,14).

Nu zij in uw aanschijn haar aards bestaan
heeft overschouwd, moge zij met Maria — die
zij zo vurig vereerde — zeggen: „Hoog ver-
heft mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest
om God, mijn Verlosser. Wonderbaar is het
wat Hij mij deed, de Machtige, groot is zijn
Naam”.

MIJN JEZUS BARMHARTIGHEID !