



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw
CLARA DHONT,
weduwe van Mijnheer
Raymond De Keyzer,

geboren te Zingem op 12 Januari 1887 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Nederzalm 12 Juli 1950, voorbereid door de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk

Lid van de H. Hartbond en van het St Barbaragenootschap

Overtuigde christene was zij, eenvoudig en goedhartig, rechtschapen van gemoel, godvrezend en van alle kwaad verwijderd, hierdoor was zij beminnd van God en van de mensen.

Gelukkig de mens die de Heer dient en een grote verkleeftheid heeft voor zijn geboden. Zalig die in de Heer sterft, want hij treedt uit de ellenden des levens om een onveranderlijke rust te genieten.

Zij ruste dan in vrede de trouwe dienaar des Heren, en terwijl zij bij God de vergelding geniet van haar deugden, blijft op aarde haar aandenken in zegening bij allen die haar kenden.

Vaartwel geliefde kinderen en familie; dank voor uwe aanhoudende zorgen, gij allen die mij bijstond in mijn ziekte. Onze scheiding valt pijnlijk, doch troost u met de kristelijke gedachte: "de scheiding is niet voor eeuwig". Ik zal U in den hemel beminnen gelijk ik U op aarde heb liefgehad. Tot weerziens in den hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Uitg: R. Morre-Hellebaut Nederzalm