

Helaas ! Welke slag heeft ons getroffen ? De vreugde van ons hert, de troost van ons leven is verdwenen. Gezond verlaat zij hare woning en eenige stonden later wordt zij er levenloos teruggebracht. Weest altijd bereid.



BID VOOR DE ZIEL VAN

## Dame Justine Adolphine Dhont

weduwe van

**Henri CORNELIS**

geboren te Audenaarde den 16 Maart 1836 en er  
schielijk overleden den 8 April 1926,  
voorzien van de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.  
Lid van het Broederschap van het Allerheiligste  
Sakrament, van O. L. Vrouw van Halle, van den H.  
Rozenkrans, van het H. Hert van Jezus en van de  
H. Drievuldigheid.

Godvruchtig, voorzichtig, ootmoedig, eerbaar en rechtvaardig heeft zij van hare kindsheid af God gevreesd en een deugdzaam en werkzaam leven geleid — standvastig en onwankelbaar in het Geloof, heeft zij gedaan wat God aangenaam was : dagelijks woonde zij de H. Mis bij en naderde tot de H. Tafel. — Vredelievend en gediensstig was zij vriend van eenieder. Met waarheid mag men met den Wijze man van haar zeggen : zij was bemind van God en van de menschen ; hare ge. achtenis zal in zegening blijven.

Bock der spreuken.

Teergeliefde kinderen en kleinkinderen, vergeet de lessen en de voorbeelden uwer moeder niet en de God van vrede zal met u zijn. — Weest mij indachtig in uwe gebeden ; en gij mijn lieve zoon, gedenk mij aan 's Heeren Altaar.

Die in droefheid zaaien, zullen in vreugde maaien.

Ps. CXXV, 6.

Op aarde was zij ons voorbeeld : in den Hemel zal zij onze voorspreekster zijn ; hier wakkerde zij ons aan tot het goed, daar noodigt zij ons uit tot de glorie.

H. Hért van Jezus ik stel mijn betrouwen op U.

300 d. afl.